

HET ZIT ER BIJNA OP.....

De competities lopen af, het seizoen spoedt zich naar een eind. Club70/1 heeft nog een toetje in de vorm van de voorronde geweest waarbij ik ze veel succes wens. Geen kampioen, toch geweest en je weet maar nooit hoe dat afloopt. Voor hetzelfde geld zitten we juni in Nieuwegein op het NK!!

Mijn avonturen zitten er ook bijna op. Nog 2 partijtjes competitie (kader) voor KSA Spdam en dan gaat de keu de kast in. Is het goed gegaan allemaal? Ben ik tevreden met de resultaten? Nou, u kent me: ik ben niet gauw tevreden.

Competitie is uitgedraaid op een teleurstelling. Geen vat op mijzelf, nauwelijks concentratie laat staan vechtkust, ongemotiveerd en op de 1^e wedstrijd na (9 brt 150) werd het per partij slechter en slechter. Won hier en daar nog wel een partijtje maar de manier van spelen (grof, hard), de overdosis aan negatief denken en doen, het werd mij teveel en 24 april straks uit bij de Engel in Noordwijk zet ik de allerlaatste stappen in de kadercompetitie.

De vier toernooien waaraan ik mocht deelnemen verliepen in de basis hetzelfde. Toernooibiljart is anders. Ik ga daarin altijd voor het moyenne, niet persé de winst. Bij zowel het Liefthing Toernooi Castricum, Kersttoernooi Horna, het Kaderkampioenschap van de Gemeente Velsen als Duinstreeks Kaderbreed heb ik niet kunnen brengen wat erin zit. Eindmoyennes ruim onder de tien, hoogste serie 67 (Velsentoernooi), weer dat gebrek aan inzet en na afloop alle keren het rottige gevoel dat ik er weer niet goed mee bezig was. Hoe ik daaruit kom? Hoe ik in hemelsnaam die motivatie en vooral het plezier moet terugvinden? Ik heb echt geen idee; wist ik het maar!!

Toekomst? KSA Spdam is einde verhaal. Heb dat team qua bezetting door de competitie kunnen helpen maar daar blijft het ook bij. Wens ze veel succes en ik kom zo af en toe weleens kijken. PK's 38/2 moet ik nog eens goed over nadenken. De kans dat ik dat nog 1x probeer is momenteel nihil, maar ik hou die optie open. Toernooien zal ik hoogstwaarschijnlijk arbitrerem, niet meer spelen. Arbitreren doe ik graag en dan loop ik de torenhoge frustraties en het rotgevoel achteraf in ieder geval mis. Clubkampioenschap neem ik niet aan deel, bang als ik ben om weer uit mijn rol te vallen, kwaad aan de tafel te staan en verre van gezellig te biljarten. Kom wel arbitrerem bij het Jan Willemse Toernooi want nogmaals: dat vind ik altijd leuk.

Mijn visspullen worden belangrijk nu het betere weer eraan komt. Zal waarschijnlijk niet vaak op de clubavond zijn aankomende zomer. Ook gaan Astrid en ik veel weg, we hebben de tijd aan onszelf zonder enige verplichting en misschien dat dit mij de rust en motivatie brengt om in het najaar er nog 1x voor te gaan bij de PK's. Kleine kans, maar ik zie wel.

Allemaal veel plezier op en rond de biljarts in het mooie clubhome. Fijne zomer en geniet ervan!

Martien de Gier